



**KERST
IN DE
KERK**

JOHANNES 7 : 38 – 42

Op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus in de tempel, en hij riep: 'Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken! "Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft," zo zegt de Schrift.'

JOHANNES 7 : 38 – 42

Hiermee doelde hij op de Geest die zij die in hem geloofden zouden ontvangen; de Geest was er namelijk nog niet, want Jezus was nog niet tot Gods majesteit verheven. Toen de mensen in de menigte dit hoorden zeiden ze:

JOHANNES 7 : 38 – 42

‘Dit moet wel de profeet zijn.’ Anderen beweerden:
‘Het is de messias,’ maar er werd ook gezegd:
‘De messias komt toch niet uit Galilea? De Schrift
zegt toch dat de messias uit het nageslacht van
David komt en uit Betlehem, waar David woonde?’

MATTEÛS 2 : 6

‘But you, **Bethlehem**, in the land of **Judah**,
Are not the least among the rulers of Judah;
For out of you shall come a Ruler
Who will shepherd My people Israel.’

MICHA 5 : 1, 3

Uit jou, **Bethlehem in Efrata**, komt iemand voort.
Hij zal aantreden en hen als een herder weiden.
Zij zullen veilig wonen, want hij zal heersen tot
aan de einden der aarde, en hij brengt vrede.

JESAJA 9 : 5

Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, **Vredevorst**. Groot is zijn heerschappij, aan de vrede zal geen einde komen.



**KERST
IN DE
KERK**

LUKAS 1 : 28 – 33

Gabriël ging haar huis binnen en zei: 'Gegroet Maria, je bent begenadigd, de Heer is met je.' Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te betekenen had. Maar de engel zei tegen haar: 'Wees niet bang, Maria, God heeft je zijn gunst geschonken.'

LUKAS 1 : 28 – 33

Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren; en je moet hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd, en God, de Heer, zal hem de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jakob, en aan zijn koningschap zal geen einde komen.'



**KERST
IN DE
KERK**

LUKAS 1 : 59 – 63

Op de achtste dag kwamen ze het kind besnijden, en ze wilden het Zacharias noemen, naar zijn vader. Maar zijn moeder zei: 'Nee, Johannes zal hij heten!' Ze zeiden tegen haar: 'Er is niemand in je familie die zo heet.' Ze beduidden zijn vader te laten weten hoe hij het kind wilde noemen. Hij vroeg om een schrijftablet en schreef erop: **'Johannes is zijn naam.'**
(...) Iedereen was verbaasd.

HEBREEEN 8 : 12 / 10 : 17 – 18

‘Ik zal hun wandaden vergeven en aan hun zonden zal ik niet meer denken.’

‘Aan hun zonden en hun wetteloosheid zal ik niet meer denken.’ Waar dat alles vergeven is, daar is geen offer voor de zonde meer nodig.’

JESAJA 7 : 14

“Therefore the Lord Himself will give you a sign:
Behold, the virgin shall conceive and bear a Son, and
shall call His name Immanuel” עִמָּנוּ אֵל

Daarom zal de Heer zelf u een teken geven:

de jonge vrouw is zwanger, zij zal spoedig een zoon
baren en hem Immanuel, God met ons, noemen.

JOHANNES 6 : 35, 51

‘Ik ben het brood dat leven geeft,’ zei Jezus. ‘Wie bij mij komt zal geen honger meer hebben, en wie in mij gelooft zal nooit meer dorst hebben. Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald; wanneer iemand dit brood eet zal hij eeuwig leven. En het brood dat ik zal geven voor het leven van de wereld, is mijn lichaam.’