

# Paulus se brief aan die Romeine



ON ROUTE



Onthou:

- Toer na Israel – 3-12 Desember: R 30 000 pp.
- 6 Feb tot 13 Mrt.

# Romeine

- Indeling:

1:1-17 - Inleiding

1:18-3:20 – Die probleem

3:21-8:39 – Nuwe lewe

**9-11 – Israel**

12:1-15:33 - Praktiese lewe

16:1-27 – Groet en  
afsluiting



# Uitverkiezing van Israel



# Romeine

- Indeling:

1:1-17 - Inleiding

1:18-3:20 – Die probleem

3:21-8:39 – Nuwe lewe

**9-11 – Israel**

12:1-15:33 - Praktiese lewe

16:1-27 – Groet en  
afsluiting

# Romeine 9- 11: Uitverkiesing en Israel

- Paulus wens hy kon Israel sy plek gee.
- Uitverkiesing is kollektief nie individueel nie.
- Uitverkiesing is altyd tov God se doel en nie noodwendig redding nie.
- Israel is steeds die uitverkore Olyfboom.
- Die ongelowige Israelitiese takke is uitgekap.
- Ons is ingeënt in afgebreekte takke se plek.
- God mag doen wat Hy wil: dus moenie cocky raak nie; indien Hy sommige oorspronklike takke kon uitkap, kan Hy die nuwe takke ook weer uitkap.

# Romeine

- Indeling:
  - 1:1-17 – Inleiding
  - 1:18-3:20 – Die probleem
  - 3:21-8:39 – Nuwe lewe
  - 9-11 – Israel**
  - 12:1-15:33 – Praktiese lewe
  - 16:1-27 – Groet en afsluiting

# Paulus se brief aan die Romeine



ON ROUTE