



NEXT STEP



TACK FÖR DITT BESÖK I LIFECENTER, VAD ROLIGT ATT DU VILL GÅ DENNA INTRODUKTIONSKURS OM VAD KYRKAN OCH DEN KRISTNA TRON INNEBÄR. VI KOMMER ATT PRESENTERA LIFECENTER OCH DEN KRISTNA TRON I FYRA STEG. DU KAN ÄVEN SE DENNA PRESENTATION PÅ VÅR HEMSIDA LIFECENTER.SE.



STEG 1

KOPPLA MED GUD

Hur allt började.

Den kristna trons utgångspunkt är att Gud har skapat världen och allt vad den rymmer. Människas yttersta egenskap är, enligt Bibeln, att vi är skapade till Guds avbild.

I inledningen av Bibeln beskrivs ett avbrott i relationen mellan Gud och människa. Detta skedde genom att synden kom in i världen då människan vände Gud ryggen. Guds gensvar på det är att söka kontakt med dig och mig. Denna kontakt sker först genom Israels folk, vilket beskrivs i Bibelns första del, Gamla testamentet. Därefter sände Gud sin egen son till världen för att skapa en försoning och kontakt med hela mänskligheten, genom Jesu liv, död och uppståndelse. Vi erbjuds nu evigt liv och gemenskap med Gud genom tron på Jesus Kristus som är världens hopp.

- **Gud är skaparen av allt.**
- **Människan är skapad till Guds avbild.**
- **Människan är evig och behöver gemenskap med Gud.**
- **Jesus är vägen till denna relation.**

Ur Bibeln:

”Och Gud skapade människan till sin egen avbild, lik sig själv skapade Gud människan, till man och kvinna skapade han dem.”
1 Moseboken 1:27

”Genom en enda människa, Adam, kom synden in i världen, och genom synden döden, och så dör alla människor, eftersom alla har syndat.” Romarbrevet 5:12

”Men jag (Jesus) har kommit för att de ska ha liv, och liv i överflöd.” Johannesevangeliet 10:10

Livet med Jesus.

Den dag du, både med hjärna och hjärta, tror att Jesus är Gud, är du i sann bemärkelse en kristen. Att vara en kristen är ett livsäventyr. Ett äventyr

som varje människa är inbjuden till att leva.

Vi vill vara en kyrka som erbjuder dig möjligheten att upptäcka livets egentliga mening.

I Lifecenter kan du komma som du är och lyssna på lovsång, predikan, umgås och uppleva atmosfären. Vi är övertygade att Gud kommer bevisa sig för dig, i hjärta och förstånd, så att du får uppleva Gud själv. Jesus vill inte bara ha ideologiska följare, han vill ha vänner som känner honom.

Genom tron hör vi alla ihop, det är det kyrka handlar om. Bibeln talar om att kyrkan är Kristi kropp på jorden, vars uppgift är att representera Jesus.

- **Tron behöver vara en verklighet i både hjärna och hjärta.**
- **Kyrkan är Jesu närvaro på jorden, samtidigt som Jesus är med varje troende.**

Ur Bibeln:

”Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst. Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst”. Romarbrevet 10:9-10

”Ingen har större kärlek än att han ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner, om ni gör vad jag befäller er.” Johannesevangeliet 15:13-14

”Ni utgör alltså Kristus kropp, och var för sig är ni delar av den.”
1 Korinthebrevet 12:27

”Detta är evigt liv att de känner dig, den ende sanne Guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus.” Johannesevangeliet 17:3

STEG 2

KOPPLA MED MÄNNISKOR

Jesu erbjudande inkluderar alla människor. Vi tror på växande kyrkor som har plats för alla och som påverkar sin omgivning och sina städer. Samtidigt som vi tror att kyrkan ska växa och bli stor, tror vi kyrkan även behöver bli mindre. Det kan låta motsägelsefullt men lösningen är genom personligt engagemang för varandra.

Connectgrupper är en mindre grupp som träffas under veckorna och delar livet med varandra. Ett annat sätt att engagera sig är genom volontärskap i team som bygger gudstjänsten och kyrkan praktiskt.

Ingen person mår bra av att vara en "öde ö", vi mår alla bra av att ha vänner och relationer där samtal kan ske. Lifecenter erbjuder alla möjligheten att vara med i en connectgrupp, som kan se olika ut men alla grupper har samma grund och målsättning. Connectgruppen är en plats där du kan utveckla vänskapsrelationer, det är en plats att växa i tron och ha roligt ihop.

Olika typer av grupper.

"Classic-gruppen" kan ha många olika ingredienser. Det kan exempelvis innebära att man samlas i hemmen, äter tillsammans och talar om livets alla frågor med Bibeln som grund, och att man ber tillsammans.

"Aktivitetsgruppen" har en aktivitet/kurs som huvudingrediens, men även här delar man livet tillsammans och låter Bibelns vishet genomsyra samtalen.

"Alphakursen" är en grundkurs i kristen tro för alla som är intresserade av att veta mer om Gud. Connectgrupperna är terminsbaserade och du kan byta mellan de olika grupperna mellan terminerna: Vår-Sommar-Höst.

- En plats med fokus på gemenskap
- Tillväxt i tron
- Kunna utvecklas genom olika aktiviteter/kurser

Mer information om våra grupper online: lifecenter.se/connect eller i Welcome Lounge.

Gå med i team.

Kyrkans liv byggs upp av alla som drivs av en passion för Jesus och människor, därför erbjuder vi alla möjligheten att få prova olika team. Vi rekommenderar dig att besöka vår Welcome lounge och fråga om vilka olika team som finns. Varför inte besöka ett team som du tror kan utveckla dig och som känns givande och roligt. Allt som behöver göras kring kyrkan vill vi göra tillsammans.

- **Creative**
- **Communications**
- **Worship**
- **Production**
- **Café**
- **Värdskap**
- **Gästfrihet**
- **Kids**
- **Youth**
- **Sisterhood**
- **Champions**

Ur Biblen:

"Det finns många delar i den kropp vi har, och varje del har sin speciella funktion. På samma sätt utgör vi i Kristus en enda kropp, även om vi är många. Och de olika delarna är till för varandra." Romarbrevet 12:4-5

Utveckling.

Lifecenter Church har ett tydligt syfte och en tydlig vision. Team Nights är mötesplatser där vi inspireras och påminns om vikten av det vi gör, våra funktioner och gåvor.

Bibeln lär oss att vi alla har olika förmågor och gåvor som vi kan utveckla och använda. "It's the teamwork that makes the dream work".



**”De troende höll sig till apostlarnas
undervisning och de hade gemenskap
med varandra och bröt bröd tillsammans
och bad.”**

Apostlagärningarna 2:42

STEG 3

KOPPLA MED KYRKAN

Jesus bygger sin kyrka.

Det enda Jesus har lovat att bygga här på jorden är sin församling, kyrkan. Den är inte gjord av något byggmaterial som trä eller sten utan kyrkan är du och jag, de troende. Bibeln beskriver oss som levande byggstenar.

Kyrkans uppdrag är presentera Guds kärlek för vår värld, genom att berätta om Jesus. Vi formas tillsammans som byggstenar med våra olika personligheter och gåvor som återspeglar Guds mångfald. Detta vill Jesus göra för att han älskar oss och vill att kyrkan ska nå alla människor med hans räddande kärleksbudskap.

- Gud älskar alla människor
- Jesus bygger sin kyrka
- Vi får använda de gåvor och talanger Gud ger oss
- Kyrkans finns för att välkomna människor hem till Gud
- Kyrkan är alla vi som tror på Jesus

Ur Biblen:

”Jag säger dig att du är Petrus, och på den klippan ska jag bygga min församling. Inte ens dödsrikets portar ska kunna besegra den.”

Matteusevangeliet 16:18

”Därför är ni nu själva levande byggnadsstenar i ett andligt husbygge.” 2 Petrusbrevet 2:5

”Han gjorde några till apostlar, andra till profeter, evangelister, pastorer och lärare. De ska utrusta de heliga för deras tjänst att bygga upp Kristus kropp, tills vi alla ska vara eniga i tron och i kunskapen om Guds Son” Efesiebrevet 4:11-13

”... genom församlingen skulle lära känna Guds vishet och dess mångfald. Detta har varit Guds eviga plan, som han förverkligade i Kristus Jesus, vår Herre.” Efesiebrevet 3:10-11”

Lifecenters Vision

”Vi ser skaror av människor som upplever livsförvandling. En kyrka som attraherar och samlar de brustna och förlorade och de som aldrig trodde de behövt en frälsare. En kyrka som utrustar, multiplicerar och frigör lärjungar och ledare. Vi ser en kyrka stark och stor, synlig och hörd i staden. En kyrka som expanderar och har ett inflytande i världen. Vi ser en kyrka fylld med efterföljare till Jesus. En kyrka djärv i tro, som bryr sig genuint om människor, och som är relevant i det sätt den kommunicerar evangeliet till sin generation. Vi ser en kyrka med Jesus och hans ord i centrum. En kyrka som passionerat tillber honom. En kyrka öppen för alla som möter Jesus för första gången och för de som kommer hem igen. Vi ser en kyrka fylld av resurser, kreativitet och hopp. En kyrka som älskar alla generationer och nationaliteter. En kyrka som tror på Guds förmåga att göra det omöjliga.”

Ur Biblen:

”I’m here inviting outsiders, not insiders—an invitation to a changed life, changed inside and out.” Lukasevangeliet 5:32 MSG

Vi vill:

Invite – Vi är alltid en öppen kyrka. Vi inbjuder ständigt ovana kyrkobesökare till gudstjänsten.

Include – Eftersom kyrkan inte är en byggnad utan människor som tror och är i funktion, önskar vi vara en inkluderande gemenskap.

Involve – Alla har gudagivna gåvor och vi välkomnar alla att plantera sig i kyrkan.

Invest – Vi uppmuntrar alla att leva generösa liv med tid, engagemang, förmåga och ekonomi för Guds rike.

Inspire – Vårt budskap är andefyllt, bibliskt och positivt. Vi fokuserar på vad vi är för hellre än vad vi är emot, vi tror på ett budskap som är applicerbart in i människors vardag.



När människor engagerar sig med tid, ekonomi och hjärta finns det en skyldighet för oss att vara transparenta när det kommer till ledning och styre. Lifecenter är kopplade med Pingst fria församlingar i Sverige och internationellt med Hillsong Family.

Pastorer leder kyrkan.

En pastor behöver ha ett hjärta för människor och leva som ett andligt föredöme med en livsstil som motsvarar Bibelns kriterier för ett andligt ledarskap. (1 Petrusbrevet 5:2-3)

Lifecenter överses av en församlingsledning som vakar över teologi och ledarskapets utövande. (Titusbrevet 1:5)

Juridiskt leds församlingen och alla dess verksamheter av en styrelse som årligen granskas av en revisionsbyrå.

Församlingens ekonomi består till största del av gåvogivare, där de flesta praktiserar den bibliska principen av tionde, men även andra intäkter finns. Information om församlingens ekonomi kan erhållas av styrelsen. Lifecenters huvudkontor ligger i Västerås.

Lifecenter startades år 2000 av pastorerna Per-Johan och Ulrica Stenstrand.

Ur Biblen:

”Den som har förmågan att ge till den som behöver, ska göra det med ett generöst hjärta.

Den som har förmågan att leda andra, ska ta sin ledaruppgift på allvar. Och den som visar barmhärtighet, ska göra det med glädje.”
Romarbrevet 12:7-8

Vi vill göra det enkelt att vara med i Lifecenter. Alla är välkomna som gäster. Du är också välkommen att besöka våra team, connectgrupper och andra samlingar.

Vår Pastor, Per-Johan, säger ofta ”det finns inget köptvång i Lifecenter. Vi tror att alla behöver få göra sin resa i tron och vi är övertygade om att Jesus hjälper var och en med den resan.”

Man kan uttrycka det så här: ”Belong, believe, behave”. Vi kommer till Gud och möter frälsingen som ger oss kraft och insikt om hur vi kan leva tillsammans med honom. Mötet med Jesus handlar inte först och främst om vårt beteende, vad man får och inte får göra. När vi möter Jesus förvandlar han oss inifrån och ut.

Lifecenter praktiserar inget föreningsmedlemskap, utan vi har aktivt medlemskap. Enklaste förklaringen på detta är: ”om man är med så är man med”. Kom och var med! Delta i gudstjänster, team och connectgrupper. Det finns en plats för dig.

STEG 4

KOPPLA MED DITT SYFTE

Välkommen att engagera dig i Lifecenter. Du är skapad att för att göra livet tillsammans med andra. När du tjänar med dina förmågor, gåvor och talanger blir inte bara andra välsignade, utan du också!

Alla människor är skapade av Gud och kan göra skillnad i världen. "Ingen kan göra allt, men alla kan göra något". Vi vill hjälpa dig att hitta din plats att tjäna på bästa sätt genom det Gud gett dig.

Gud utrustar oss alla genom den helige Ande med både naturliga förmågor och med andliga gåvor. En vanlig missuppfattning är att det kristna livet bara handlar om att uppföra sig korrekt. Det kristna livet handlar främst om att låta sig formas av Gud. Bibeln beskriver att vi blir mer lika Jesus ju mer vi lär känna Honom. "Man blir som man umgås" stämmer bra in sammanhanget.

Gud hjälper oss hitta vårt syfte genom att vi får den helige Ande som gåva. Guds egen närvaro i oss hjälper oss att formas.

Det sker främst på två sätt:

1. När vi tar emot Jesus kommer våra andliga gåvor till rätt användning. Våra gåvor och talanger ger Gud oss för att nå världen med evangelium och bygga hans kyrka.
2. Gud formar vår karaktär när vi lever med honom. Han skärper och stärker bra karaktärsdrag i oss och reducerar mindre önskade sidor, det kallas för Andens Frukt.

Ur Biblen:

"Hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem." Efesiebrevet 2:10

"Vi har olika gåvor alltefter den nåd som vi har fått." Romarbrevet 12:6

Vi erbjuder dig att göra ett gåvoupptäckartest, där upptäcker du mer det du är bra på, vilka som är dina styrkor.

Men Andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålmod, vänlighet, godhet, trofasthet, mildhet och självbehärskning.

Galaterbrevet 5:22

Vissa av gåvorna fungerar livet igenom, men många av gåvorna har sin rätta plats i kyrkan, den gemenskap som Jesus bygger och som är hans kropp och redskap på jorden. Vi är Jesu händer och fötter.

Om du vill göra testet går du in på www.gifttest.com och fullföljer instruktionerna. Bra tips för ett så tydligt resultat som möjligt:

1. Svara ärligt
2. Första svaret du tänker på är förmodligen korrekt.

Ta med dig resultatet till vår Welcome Lounge, i samband med en gudstjänst så kan vi tala med varandra om passande team.

Lifecenter Church - våra värderingar:

Christ is the center – Jesus är navet för allt vi säger och gör. Från Jesus kommer all motivationskraft.

People is our Passion – Alla människor är älskade och värdefulla. Vi vill inte bara betjäna oss själva utan också andra.

Grow to go – Vi vill utvecklas vidare och alla kan göra något för att tjäna ett större syfte. Risker och misstag är en förutsättning för att lyckas.

Lifecenters värderingar finns för att bevara kyrkan som en trygg plats för alla. En plats där man kan få upptäcka och utvecklas i sin personlighet och i sina gåvor tillsammans med andra.

Tack för att du har tagit dig tid att genomföra denna kurs och varmt välkommen att ta ditt nästa steg.



CHECKLISTA

- Besök en gudstjänst
- Besök Welcome Lounge och ta emot Bibeln som gåva
- Slutför Next Step materialet
- Undersök våra olika connectgrupper och skicka en intresseanmälan (lifecenter.se/groups)
- Gå en dopkurs
- Gör gåvotestet och prata med Welcome Loungen om resultatet
- Pröva på att vara volontär i ett team

TACK!

Tack för att du tog dig tid att läsa denna bok. Vi ber och hoppas att du ska känna dig hemma i Lifecenter. Vi ser fram emot att få följa dig och dina nästa steg.

Kom ihåg att hålla dig uppdaterad genom sociala medier och vår hemsida för att veta allt som händer i kyrkan.

www.lifecenter.se

Instagram: [@lifecenter](https://www.instagram.com/lifecenter)

Facebook: Lifecenter Church

NEXT STEP



